

# STATUS

3η ΔΕΚΑΕΤΙΑ!

ΜΑΪΟΣ 2009 4-6 €

ΤΕΧΝΗ

# Δύναμη

Ο εκκεντρικός performer artist **Zidnyk Xouay** (ο «Κινέζος Ντάμπεν Χίρστ») στρέφει, με τρόπους που προκαλούν σοκ και δέος, τα φώτα της Δύσης στην νέα πολιτιστική επανάσταση της Κίνας. **Από τον Αδάμ Γιαννίκο**

# Zhang!

O

Ο τεράστιος γλυπτός Βούδας στο προαύλιο Annenberg Courtyard της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του Λονδίνου επιβάλλεται στο βλέμμα των περαστικών. Δύο πόδια του καταλήγουν σε στηρίγματα, ένα τρίτο στηρίζεται σε κάτι που μοιάζει με κεφάλι που βγαίνει από το έδαφος. Η εγκατάσταση δημιουργεί μιαν αφίδια ύψους περίπου εννέα μέτρων, που σε προκαλεί να περάσεις από κάτω. Από τον Οκτώβριο του 2007, οι Λονδρέζοι μπορούν να ανταμούνων με αυτό που αποτελεί ένα από τα οπαντικότερα έργα κινεζικής σύγχρονης τέχνης. Δημιουργός του, ο Ζιανγκ Χουάν.

Ίως κάπουσι από εσάς αναρωτηθούν πώς και γιατί ένας Βούδας βρίσκεται θέση σε ένα απ' τα μεγαλύτερα κέντρα του Δυτικού κόσμου. Η απάντηση σε καθετί ειρό βρίσκεται πάντοτε στο δημιουργό.

Πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα ανατολικότερα, ένας άλλος «Βούδας» έχει πάρει τη θέση του στην ιστορία. Το πορτρέτο του Μάο Τσε Τσουνγκ δεσπόζει στην πλατεία Τιεν Άν Μεν του Πεκίνου, αγναντεύοντας καθημερινά πολλές χιλιάδες από τα δεκαοχτώ εκατομμύρια κατοίκους του να τη διασχίζουν. Η Πύλη της Αιώνιας Ειρήνης (αυτό σημαίνει το όνομα της πλατείας) χωρίζει την πεζή καθημερινότητα των εγγονών του Μάο από την Απαγορευμένη Πόλη, που υπήρξε για αιώνες το διοικητικό κέντρο της Κίνας.



## ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ

Στο πλαίσιο της Whitney Biennial, το 2002, στη Νέα Υόρκη, ο Χουάν βάδισε το δικό του «κόκκινο» μήλι, προβάρωντας το κοστύμι της Κίνας στην καρδιά της Δύσης.



Για έναν Δυτικό όλα αυτά θα μπορούσαν να φαίνονται... κινέζικα, ακόμα κι αν διάβαζε National Geographic ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι, όμως, αν είχε τη διάθεση να διακρίνει ανάμεσα σε κιλιάδες την ιδιοφυΐα κάποιων ξεχωριστών όντων που κάνουν τη διαφορά. Η λεπτοκαμωμένη, ταπεινή φιγούρα ενός ντραπολού Κινέζου άντρα με μπλε σακάκι και το κλασικό αλά Μάο καπέλο, για παράδειγμα, μπορεί να μην τραβάει εξαρχής την προσοχή κανενός, αλλά μέσα σε κάθε πλήθος υπάρχει πάντοτε ένας παραπρητής. Ο συγκεκριμένος είναι ο Ζιανγκ Χουάν. Και φέρνει τη νέα πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα.

### ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ

Από πάνω αριστερά και δεξιάστροφα: Ανάβοντας τα... αίματα στη Νέα Υόρκη, 2002. Άσκηση δέκα δακτύλων, Χονγκ Κονγκ 2007. Ένας αιρετικός - goldfinger, Πεκίνο 2006.

### ΣΟΚ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

Ακόμα περιοσύτερο κι από ένας διάσπορος στη Δύση καλλιτέχνης, ο 42άρχρονος Ζιανγκ είναι ένας συλλέκτης εικόνων· πανάρχαιων εικόνων που στέκουν πάντοτε με νόημα στο ίδιο σημείο, περιμένοντας τον τυχαίο περαστικό να τις κάνει τέχνη. Το έργο του αποδεικνύει ότι είναι από τους πρωτοπόρους, από εκείνους από τους οποίους οι υπόλοιποι περιμένουν να ανοίξουν νέους δρόμους. Με τον ίδιο αικριβώς τρόπο που αιώνες βουδιστικής παράδοσης δημιουργούν μοντέρνα τέχνη στο κέντρο μιας παλιάς πρωτεύουσας, η οποία πουλάει δυτικές αξεις και τεχνογνωσία σε αυτούς που κτίζουν νέες αυτοκρατορίες.

MY NEW YORK, 2002/PERFORMACE/WHITNEY MUSEUM/NEW YORK/USA/ZHĀNG HUĀN. AFP/IML GR



Το 2006, οι Sotheby's δημοπράτησαν έργα κινεζικής τέχνης, συνολικής αξίας 13 εκ. δολαρίων. Το ενδιαφέρον της Δύσης για διτι εικαστικό κυφορεί η σύχρονη Κίνα είναι τεράστιο.





Ο οίκος Sotheby's, το 2006, είχε δημοπρατήσει έργα κινεζικής τέχνης, συνολικής αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον της Δύσης για ό, πούγχρονο κυκλοφορεί στην Κίνα, πόσο μάλλον όταν αυτό λέγεται και είναι τέχνη. Για τον Ζιανγκ Χουάν, η έννοια της αμαρτίας έχει κεντρικό θέση στη σκέψη του. Αν η ιστορία της τέχνης είναι γεμάτη αμαρτίες, σήμερα δεν θα μπορούσε να βρει αυθεντικότερο εκφραστή τους από αυτόν. Οι Κινέζοι συνηθίζουν να τοποθετούν την επιβλητική φιγούρα του δικού τους θεού του πλούτου, του Τσάν Σεν Γιε, καθισμένου σε μία τίγρη, στις εξώπορτες των σπιτιών τους. Οι μετοχές της κινεζικής σύγχρονης τέχνης ανεβαίνουν ιλιγγιωδώς. Αυτό το γεγονός κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει.

Καθιομένος, το 1994, σε ένα δημόσιο αφοδευτήριο του Πεκίνου, έχοντας καλύψει το οώμα του με μέλι και λάδι από ψάρι, ο Ζιανγκ κινηματογράφους στάραχος της εκποντάδες μύγες που τον κατέκλυσαν: το «έργο» ονομάστηκε «12 τετραγωνικά μέτρα» και θα μπορούσε να είναι άλλη μια προκλητικά εικονοκλαστική ιστορία ζωής. Ξαπλωμένος, το 1998, μπρούμπατα



**«Η Δύση κοιμάται, Στην Κίνα το κλίμα είναι εκρηκτικό»,** έχει δηλώσει.

Η χώρα του φέρεται στον Ζιανγκ γενναιόδωρα, όπως σε όμιους όσους παράγουν γι' αυτήν μια εικόνα ευημερίας...

σε ένα κρεβάτι από πάγο, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, περίμενε υπομονετικά να λιώσει από τη θερμοκρασία του σώματός του. Ντυμένος με ένα «ρούχο» φτιαγμένο από κρέας, το 2002, στην ανά διετία έκθεσην του Whitney Museum of American Art, περπατούσε στους δρόμους του ανυποφίαστου Μανχάταν, θυμίζοντας ίως στους περαστικούς κι αυτής της μπροπολιτικής γωνιάς πώς όλα, τελικά, είναι σάρκα και αίμα. Από πολύ παλιά, οι καλλιτέχνες μελετούσαν την επίδραση της φύσης στο ανθρώπινο σώμα. Οι πο τολμηροί από αυτούς δεν δίστασαν να πειραματιστούν με το ίδιο τους το σώμα, όσο νοσορό κι αν ήταν αυτό – κυρίως για τους άλλους. Ο Ζιανγκ Χουάν, ως γιος αγρότη από το Χενάν της Κίνας, δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο χωμένος μέσα στα σκατά –ή, πιο πολιτικά ορθά, στη σκληρή ζωή – από τον καθένα.

## Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

«Η ζωή αποτελεί προτεραιότητα. Δεν υπάρχει ποι ομαντικό πράγμα από το να είσαι ζωντανός. Πολλές φορές έως σήμερα θα ήθελα να σκοτώσω τον εαυ-

τό μου, αλλά ποτέ δεν τα καταφέρα». Πόσες, άραγε, αμαρτίες χωράνε σε αυτήν τη φράση του Ζιανγκ Χουάν; Είναι θέμα πολιτισμών. Και –όπως ήδη είπαμε– αμαρτίας. Οι άνθρωποι πάντοτε είχαν πρόβλημα με τις αμαρτίες τους –αληθινές ή μη–, γι' αυτό και έκαναν τέχνη, αποτυπώνοντάς τις σε ποικίλες μορφές τεχνικής αρτιότητας. Αναφιοβήτητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είχαν οι Δυτικοί, γι' αυτό και δεν καταδέχονταν την τέχνη των άλλων («The West and the Rest»). Τι θα οκεφτονται, άραγε, τώρα που ένας Βούδας προσπαθεί να ιορροπίσει καταμεσής του Λονδίνου;

## ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Αριστερά: Ο Ζιανγκ Χουάν ποζάρει με θέα τον «Τρίποδο Βούδα» στο Λονδίνο.

Δεξιά: Φωτογραφίζοντας τη νέα γενιά της Κίνας (από την Εθνική Πινακοθήκη της Βικτόρια στην Αυστραλία).



να υλικά, τα εκθέματα δύσκολα παραπέμπουν στις βασικές αρχές περί μοντέρνας τέχνης. Ένα concept που μας φέρνει στον νου τα «Όνειρα» του Κουρούσθα, εφιαλτικές εικόνες πυρνικάς καταστροφής, ανάμεικτες με κιμονό και ατέλειωτα μέτρα καμένου ιαπωνικού μεταξιού: ο πολιτισμός βασίζεται στη λήθη. Κανένας Δυτικός ή μη πολίτης δεν θα υποδεχτεί στάραχος αυτά τα έργα. Διότι, απλούστατα, θυμίζουν...